

April 2020

Hallo daar!

Als je deze brief leest, denk je zeker weten dat ik weer op wereldreis ben. 



Vaak is dat wel zo als er een brief van mij wordt bezorgd, maar deze keer jammer genoeg niet. Nu ben ik thuis bij mijn beste vriendin Sophie. Net als alle andere kinderen kan zij niet naar school. En haar kleine zusje Lena kan niet naar de kinderopvang. Waarom niet?

Nou, dat komt door het coronavirus. Daar heb je vast wel van gehoord. Zo'n virus is ieniemienie-klein. Zo klein, dat mensen het alleen met een microscoop kunnen zien . Maar toch is het gevaarlijk!

Eerst dacht ik: pfff, ik heb toch wilde dieren gezien? Ik ben nergens bang voor! Weet je dat nog, in Rome? Toen zat er een eng kattenbeest achter me aan!

Maar, daar hadden we het niet over. We hadden het over het coronavirus . Ik kan je vertellen, dat is een stuk gemener dan je denkt. Mensen kunnen het virus heel makkelijk aan elkaar geven, door te knuffelen of een hand of kus te geven. Of door te hoesten of niezen. Gelukkig kun je mama en papa  natuurlijk wel gewoon knuffelen als zij gezond zijn!

Nu moeten we dus zo veel mogelijk binnen blijven en zorgen dat we niet te dichtbij andere mensen komen. Hoe ver weg moet je van anderen staan? Twee hele grote stappen, zo ver! Help jij ook mee, om het virus weg te krijgen?

Goed! Je kunt al helpen door vaak 30 seconden lang je handen met zeep te wassen. En er is nog iets dat je kunt doen om het virus te verjagen: altijd in je elleboog niezen of hoesten. Dat kun jij vast, ik kan het ook!

En Sophies moeder heeft iets heel leuks bedacht! Iedere ochtend knippen ze een dapperheidsmedaille uit en kleuren die in. En als ze dan de hele dag hun best gedaan hebben met handen wassen enzo krijgen ze 's avonds de medaille!

Pas goed op jezelf en een dikke knuffel van

FELIX.